

De Oase is een diaconaal gastenhuis in Ouddorp. Een plek om op adem te komen, voor gasten die uit balans zijn geraakt en toe zijn aan een rustperiode. De Oase is een landelijke instelling en heeft een reformatorische identiteit.

... want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!

Exodus 15:26 meditatie bij de opening van de Oase op 17 mei 2013

In dit nummer:

- 1 Tien jaar
- 2 Dagelijkse omgang
- 3 Bonnetjes
- 4 Jubileumjaar

OPMAAT

Tien jaar

Een opmaat is een muziekterm en duidt op de aanzet van een muziekstuk voor de eerste beklemtoonde noot. De term wordt ook figuurlijk gebruikt. Dan is het een bepaalde, kleine gebeurtenis, dat opmaat kan zijn tot iets veel groters.

Ik associeer de inspanning van de stuurgroep met een opmaat. Met vertegenwoordigers van vier reformatorische kerkgenootschappen werd de eerste contour van de Oase getekend. Vanuit een gezamenlijke missie werd over kerkmuren heen samengewerkt. Begin 2012 werd het stokje overgedragen aan het bestuur. Nu bestaat de Oase ruim 10 jaar. Een mijlpaal. Dat vieren we tijdens de Jubileumavond in Gouda op DV zaterdag 20 april 2024. Een adempauze, een moment van reflectie, zang, meditatie en muziek. In

deze Oase Nieuws maakt u kennis met de jubileumcommissie. Zij verzorgen de opmaat naar deze inspirerende avond. Graag ontmoeten we u in Gouda!

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het Jaarverslag 2024. Wederom een exemplaar dat dankbaar stemt. We zijn blij met de steun en betrokkenheid vanuit de achterban. Het is Gods trouwe zorg dat we ook afgelopen jaar binnen de Oase ons werk konden doen. Kenmerkend voor de Oase is de combinatie van psychosociale begeleiding en pastorale zorg, rechtdoend aan de complexiteit van de situatie van veel gasten. Naast praktische thema's spelen geloofs- en levensvragen. Juist in de stilte van de Oase ontvangen gasten hier soms een antwoord. Als manna voor onderweg.

Aart van Wolfswinkel

FOCUS

Dagelijkse omgang

Dagelijkse omgang met God. Dit is de titel van een boekje dat Matthew Henry schreef, met aanwijzingen "die ons leren hoe wij elke dag moeten beginnen, doorbrengen en eindigen met God".

Regelmatig attendeer ik gasten op dit boekje. Het zoeken van de Heere in het gebed is namelijk een onderwerp dat vaak terugkomt in onze wekelijkse pastorale gesprekken. Een van de weekthema's binnen de Oase is 'agendabeheer'. En dat is vanuit

de Bijbel niet los te denken van de vraag welke plaats het zoeken van het Koninkrijk van God heeft te midden van alles wat per dag in onze agenda staat. Dat levert vragen op. Er zijn zoveel dingen die ik 'moet' op een dag. Maar zijn er te midden van dat alles nog momenten waarop we stil mogen zijn, stil met Gods Woord, een dagboek, een meditatie? En zoeken we Hem dan in het gebed?

Structuur

Wat opvalt is dat gasten zich wat structuur betreft vaak spiegelen aan >

COLUMN

In beeld

Bij een jubileum kijk je terug. Je zoekt naar je oorsprong en herontdekt oude papieren. Eén daarvan is het ontwerp van de huisstijl, in het bijzonder het logo. Toen ontworpen door Spankracht. Met de kennis van nu lees je het ontwerp van toen. En je vergelijkt.

Een logo is een beeldmerk, een figuurtje dat een bedrijf of instelling gebruikt als merkteken, aldus Van Dale. Het stamt af van het Griekse *λόγος*, dat 'woord' betekent. Een beeld als woord, als verhaal. In ons geval uiting van het DNA van de Oase. Het laat zien wie we zijn.



Drie mensen houden elkaar vast, staan om de gast heen: de hulpverlener, de pastoraal werker en de vrijwilliger. Ze overlappen elkaar; verbondenheid en samenwerking zijn belangrijk en wordt uitgebeeld door de drie overlappende kleuren. Blauw staat voor professioneel, zachtgroen is een rustgevende kleur en zachtgeel is een warme kleur. De drie kleuren maakt het tot een eigenzinnig en rustig kleurenpallet. De letter O van Oase komt terug in de witte cirkel. Het staat voor het besloten, kleinschalige gastenhuis. Het centrum vormt een rustpunt, is beschermend. De Oase biedt een veilige plek, voor als het leven om een adempauze vraagt!

Voldoet het?

wat zij in de Oase zien. Daar is heel veel structuur. Er is een vastomlijnd programma. Wat betreft maaltijden, koffiemomenten en rustpauzes kan dat heel belangrijk zijn. Zeker als de structuur in de thuissituatie er niet meer zo was. Maar even belangrijk is dat voor de momenten waarop de Bijbel opengaat, samen met het dagboek, gevolgd door gebed en het zingen van een Psalm. In de Oase gebeurt dat na de maaltijden en bij de dagsluiting. En dan horen we nogal eens van gasten dat ze die structuur heel waardevol vinden. Zo zouden ze het thuis willen voortzetten. Hoe dat thuis (verder) vorm kan krijgen, is dan ook een vaak terugkerend punt in onze gesprekken.

Gebed

In deze gesprekken zoeken we naar wat Gods Woord zegt over het gebed. Soms pakken we het boek Daniël erbij. Daniël knielde 'drie tijden des daags op zijn knieën' (Dan. 6: 11 en 12). Dat deed hij niet alleen toen er een dreiging op hem af kwam. Hij deed het 'gelijk hij voordezen gedaan had'. En de inhoud van onze gebeden? Vaak is dit voor gasten iets wat zij met een soort schaamte vertellen: 'Mijn hoofd is zo vol, ik kan mijn gedachten niet op een rij krijgen, laat staan dat ik de woorden voor een gebed kan vinden'. Dan zoeken we samen 1 Samuël 1 op: het gebed van Hanna. Zij zegt dat zij haar ziel heeft uitgegoten. Zou dat een geordend gebed geweest zijn? Doet 'uitgieten'



niet denken aan een stroom water, waarin alles, met eerbied gesproken, over elkaar heen rolt? De Heere weet het óók als wij een vol hoofd hebben en onze gedachten, ook in het gebed, nauwelijks kunnen ordenen. Maar hoe zouden we de dag moeten beginnen, doorbrengen en eindigen zonder God?

Bijbel lezen

Ook het persoonlijk lezen van de Bijbel roept vaak vragen op bij gasten. Hoe doe ik dat thuis, zorgvuldig? Natuurlijk, de grote Uitlegger, de Heilige Geest is nodig. Maar het vraagt ook inspanning. Ik heb een gedeelte gelezen. Daarna stel ik mezelf de vraag wat nu eigenlijk de samenvatting was van dit gedeelte. Wat zegt het over de Heere? En welke boodschap blijft er vanuit dit gedeelte voor mij persoonlijk over? Staan er in dit gedeelte dingen die ik niet begrijp? Hoe zou ik verder kunnen lezen zonder de Kanttekeningen en de Bijbelverklaring? Wat een zegen als gasten, in hun verblijft of daarna, schatten mogen opdelen uit de goudmijn van Gods Woord. Als de kracht van Gods Geest aan dat lezen verbonden was, mogen zij zingen: 'Hoe zoet zijn mij Uw redenen geweest'. Daar houden zij blijvend de smaak van!

L. Huisman
Pastoraal werker



Bonnetjes

Wist u dat de Oase-familie ook getekend wordt vanuit bankafschriften en bonnetjes?

Bijvoorbeeld in een bonnetje voor het dieet van een gast, een attentie voor een vrijwilliger, een gift voor het 'nuttige werk' en een 'bedankt voor alles' bij het overmaken van de verblijfsbijdrage. Wat is het goed als de onderlinge warmte ervaren mag worden en dit ook zichtbaar wordt in de onverminderd hoge gasttevredenheid.

Deze betrokkenheid wordt eveneens ervaren rondom de tweede vestiging. Op allerlei vlakken wordt met ons meege gedacht, bijvoorbeeld voor vastgoedlocaties. We hebben inmiddels diverse locaties bezocht met bestuur

en deskundigen. Op dit moment voeren wij nader overleg met betrokkenen bij enkele voorkeurslocaties.

Verduurzaming van ons huidige vastgoed is ook een belangrijk agendapunt. Op dit moment loopt een traject met ondersteuning vanuit de provincie, waarin diverse technische (on)mogelijkheden voor het gebouw worden onderzocht.

Elk jaar weer blijkt ook de plaats van de Oase in onze achterban uit het financiële meeleven. Zoals u in het jaarverslag ziet, brengen de giften ongeveer evenveel op als de verblijfsbijdragen. Al meer dan tien jaar wordt de Oase op deze manier gedragen. Wij zeggen iedereen, na de HEERE, heel hartelijk dank voor

alle bijdragen in gebed, praktische en financiële ondersteuning!

In 2023 mochten we met onze gasten meewandelen en hen handvatten aanreiken voor het vervolg van de levensweg. Daarbij mochten we omhoog wijzen op het Leven en de Weg. Van harte bevelen wij gasten, vrijwilligers, kernteam en bestuur aan in uw gebed. Opdat de HEERE in Zijn gunst eeuwige en tijdelijke vrucht zou willen geven.



*Stefan de Vries
Penningmeester*

Weeksluiting

Opzien, uitzien en omhoog zien; deze drie woorden bleven bij mij hangen, toen ik 's avonds terugreed na een overleg met onze weeksluiters. Ambtsdragers vanuit verschillende kerken uit de regio verzorgen op donderdagavond de dagsluiting in de Oase.

Met een kleine regelmaat ontmoeten we elkaar tijdens een overleg. Door corona was het nu al een tijd geleden. We zijn blij dat deze ambtsdragers zich inzetten voor de Oase. Een pastoraal gebaar, waarmee de band tussen de Oase en de kerken kleur krijgt. Dit keer deelden we ervaringen. In een open sfeer reflecteerden we op de weeksluiting.

Het is best spannend, zo'n weeksluiting in de Oase. Je weet niet wie je aantreft,

elke keer is het anders en ontmoet je andere gasten. Vooraf weet je niet of het Bijbelgedeelte die je hebt voorbereid, zal aansluiten bij de gasten. En wat als iemand volschiet en wegloopt? Zomaar wat opmerkingen vanuit de groep. Evenwel komen ze graag. De ambtsdragers hebben affiniteit met deze doelgroep, met gasten die worstelen met het leven, vaak ook met geloofsvragen. Ik merk dat ze graag naast hen staan, zoeken naar verbondenheid, ook al ervaren ze zichzelf als voorbijganger. De weeksluiting is een waardevol moment, waarbij in ontspannen sfeer het Woord van God opengaat en inhoud geeft aan het onderlinge gesprek.

Aan het begin van het overleg dachten we na over Filippus en de kamerling

(Hand. 8: 26-35). Filippus kende hem niet, het ging om eenmalige ontmoeting. En hij stelde de kamerling de vraag: 'Verstaat gij ook hetgeen gij leest'. Een open vraag, getuigend van persoonlijke belangstelling. Maar wel gericht op het verstaan van het Woord van God. Het liep uit op de verkondiging van Jezus, waardoor de kamerling tot geloof kwam. Dat is ook de diepste motivatie voor de weeksluiting. Dat gunnen we onze gasten. Daar is gebed voor nodig, omhoog zien naar de HEERE, de Heelmeester (Ex. 15:26). Dan is de weeksluiting voor gast en ambtsdrager een Oase!

*Aart van Wolfswinkel
Coördinator*

Jubileumjaar

De Oase bestaat 10 jaar, een mijlpaal die gevierd mag worden. Want zien we aan de ene kant dat de Oase nog steeds in een behoefte voorziet en de complexiteit van psychische problematiek niet afneemt, anderzijds mogen we terugzien en de Heere danken voor Zijn trouwe zorg.

Het heeft ons al die jaren aan niets ontbroken: we ervaren voortdurende betrokkenheid en steun vanuit onze (kerkelijke) achterban, in vacatures voor vrijwilligers, personeel en personeel kon altijd worden voorzien en in financieel opzicht heeft het ons aan niets ontbroken.

Een jubileumcommissie, met vertegenwoordiging vanuit het bestuur, de activiteitencommissie en de werkvloer geeft de jubileumactiviteiten vorm. 17 mei 2013 is de Oase geopend, mei 2023 was daarom de start van het jubileumjaar. In juni zijn de vrijwilligers in het zonnetje gezet met een high tea. Een mooie bijeenkomst in goede sfeer.



Jubileumavond 20 april

We willen dit jubileumjaar vieren met een jubileumavond voor allen die zich aan de Oase verbonden weten: oudgasten, vrijwilligers, donateurs, relaties, kerken. Om samen te herdenken rond het thema 'Adempauze', als verwijzing naar onze slogan. Met samenzang, muziek en rond een geopende Bijbel. Zoals we ook in de Oase gewend zijn en wat de gasten zo waarderen. Iedereen heel hartelijk welkom.

Symposium voor ambtsdragers

De Oase: van, voor en door de kerken. Ontstaan als initiatief van vier reformatorische kerken. Voor gasten uit deze achterban die toe zijn aan een periode van herstel. 10 jaar trouw gesteund door de betrokken kerken.

Als Oase willen we graag een gebaar maken naar de kerkenraden, als dank van hun voortdurende steun. In het bezoeken van gemeenteleden die in de Oase verblijven en de financiële steun aan de Oase.

Als afsluiting van het jubileumjaar organiseren we daarom op D.V. vrijdag 31 mei 2024 een symposium voor ambtsdragers. Met lezingen en workshops rond thematiek die de Oase en het pastoraat raken. Hiervoor ontvangen kerkenraden van betrokken kerken een uitnodiging. We hopen u te ontmoeten.

*Namens de jubileumcommissie,
Jolanda Francke*

Support

10 Jaar

Jubileumavond D.V. zaterdag 20 april 2024

Aanvang: 19.00 uur (kerk open vanaf 18.30 uur)
Locatie: Gereformeerde Gemeente Gouda - Nieuwe Gouwe Oostzijde 2b

Thema: Adempauze

Met medewerking van:
Christelijk Ensemble Parlando o.l.v. Leander van der Steen en Martien van der Zwan
Ds. J. Joppe, mede-initiatiefnemer
Aart van Wolfswinkel, coördinator
Janneke, oudgast
Anita, gastvrouw
Na afloop ontmoeting met hapje en drankje
Aanmelden kan via www.deoase-winkel.nl
of de QR-code

www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl

Gebruik de QR code om u aan te melden voor de jubileumavond



Doneren

Gebruik de QR code om online te doneren.



COLOFON

Het diaconaal gastenhuis de Oase is een initiatief van de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

KvK nummer 55654789
Bankrekening
NL15 INGB 0007290852



Redactie:

Jan van Broekhoven, Hans Villerius, Jolanda Francke, Aart van Wolfswinkel (coördinator), Karin Groenendijk (bestuur)

Mail: oasenuws@diaconaalgastenhuisdeoase.nl

Druk: Torendruk, Nijkerk

Vormgeving: www.spankrachtontwerpers.nl



Gegevens de Oase
Hazersweg 81
3253 XE Ouddorp
Tel. nr.: 085-4898886



info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl
www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl