

De Oase is een diaconaal gastenhuis in Ouddorp. Een plek om op adem te komen, voor gasten die uit balans zijn geraakt en toe zijn aan een rustperiode. De Oase is een landelijke instelling en heeft een reformatorische identiteit.

Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus Galaten 2:6

In dit nummer:

- 1 De spiegel en zijn spiegelbeeld
- 2 Zelfbeeld
- 3 2020 een terugblik
- 4 Een nieuwe voorzitter

OPMAAT

Afscheid

Fijn dat u betrokken bent bij de Oase! Ruim negen jaar geleden werd Stichting de Oase opgericht. Wim Weijers werd voorzitter; nu neemt hij afscheid.

Een trouw, gedegen en betrokken bestuurder die de Oase van de grond af hielp opbouwen. We zijn dankbaar voor wat hij betekend heeft voor de Oase. In deze nieuwsbrief neemt hij afscheid. Dhr. J.A. (Hans) Nobel neemt zijn plaats in. Beiden wensen we Gods zegen toe voor de toekomst!

Betrokkenheid van de achterban bij onze gasten blijkt wel uit het Jaarverslag dat u tegelijk met de Oase Nieuws ontving. Bijzonder hoe God heeft voorzien, ondanks de moeilijke omstandigheden in 2020.

'Je kent jezelf vooral door de spiegels die anderen je voorhouden'. Een passende spreuk bij het thema van deze nieuwsbrief. Inderdaad, anderen bepalen vaak hoe je over jezelf denkt. In het contact met de ander kom je tot bloei. Het onderstreept het belang van een positief gezinsklimaat en een betrokken sfeer in kerk en school voor de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld. Helaas gaat er veel mis op dit vlak. Door allerlei omstandigheden kan het zelfbeeld zijn vervormd. Reden om in de Oase aandacht te besteden aan dit thema. Oók een spiegel. In het besef dat een christen zichzelf verliest om meer en meer het beeld van Christus gelijk te worden. Alle goeds!

Aart van Wolfswinkel

FOCUS

De spiegel en zijn spiegelbeeld

We hebben er allemaal wel een in huis: een spiegel. Zo'n ding dat ons gezicht of zelfs heel ons postuur weerspiegelt. Regelmatig werpen we er een blik in. In de spiegel ontmoeten we ons eigen beeld. Dat kunnen we als fijn ervaren, maar ook als confronterend.

We verlenen als mens betekenis aan de beelden die we zien, dus ook aan ons spiegelbeeld. We vinden onszelf dik of we vinden onszelf er goed uitzien, we vinden onszelf vrolijk of vermoeid en ga zo maar door. Deze uitgave van Oase Nieuws heeft als thema 'Zelfbeeld'. Zelfbeeld gaat over hoe we naar onszelf kijken. Ons zelfbeeld bepaalt vaak hoe we ons voelen, hoe we

staan in het dagelijks leven en het raakt aan wie we zijn, dus aan onze identiteit.

In de literatuur wordt vaak gesproken van een positief of een negatief zelfbeeld. Ik zou liever spreken over een evenwichtig zelfbeeld: een zelfbeeld waarin voldoende zicht is op krachten en valkuilen, op talenten en dingen waar we minder goed in zijn. Deze termen passen wat mij betreft beter bij een reformatorische mensvisie, die onderschrijft dat mensen ten opzichte van God niets goeds kunnen doen en zondig zijn. Maar die aan de andere kant ook onderschrijft dat de mens talenten krijgt, om te mogen, ja te moeten gebruiken in het aardse leven.

COLUMN

Zelfbeeld

Een thema dat behandeld werd in de Oase. Wie ben ik eigenlijk? Voor God, voor de mensen en hoe zie ik mezelf? Dat kan voor iedereen verschillend zijn. De omstandigheden en je opvoeding hebben je gevormd tot wie je nu bent en hoe je jezelf ziet.

God heeft je gemaakt, zoals Hij je hebben wilde. Dat te mogen zien en beseffen maakt je klein voor Hem. Dan is het goed zoals je bent. Je hoeft je niet beter voor te doen dan wie je bent. Je mag werkelijk jezelf zijn. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.

Zorg in de eerste plaats goed voor jezelf in het besef dat de Heere wil dat je dat doet. Dan mag je ook voor de ander zorgen. Zover het in je vermogen ligt, meer hoeft niet.

Wat was het goed dat er een paar weken in de Oase voor je werd gezorgd, het was weldadig, je werd er dankbaar en blij van. Nieuwe krachten opgedaan, geleerd van de gesprekken en de themaachtenden. Je leerde dat je jezelf mag zijn, niet beter, niet minder dan een ander. In dat besef mag je weer met nieuwe krachten verder gaan. En zorgen voor jezelf en de ander.

Liesbeth

De spiegel

Net zoals bij een echte spiegel, maakt het bij ons zelfbeeld uit in wat voor soort spiegel we kijken. Als we in een holle spiegel kijken, zien we onszelf sterk verkleind. Dat is een ander beeld dan wanneer we in een vlakke, bolle of verweerde spiegel kijken. De spiegel waarin we onszelf bekijken als het gaat over ons zelfbeeld, werd gevormd toen we nog klein waren: pakweg de eerste tien jaren van ons leven spelen daarin een belangrijke rol.

De kijker

Je bent als kind erg ontvankelijk voor de boodschappen die je van je omgeving krijgt. Die neem je voor waar aan, zeker als bepaalde uitspraken herhaaldelijk gedaan worden: je weet niet anders dan dat je zo ben en je gaat je er zelfs naar gedragen, want mensen verwachten niet anders van je. Na verloop van jaren kunnen we als mens alle informatie die we van buitenaf krijgen, leren filteren en worden we ons bewust dat we ook zelf een mening kunnen en mogen hebben: welke positie wil en kan ik innemen in de maatschappij? Welke normen en waarden vind ik belangrijk? De meest duidelijke periode waarin dit gebeurt, is de adolescentie: we vormen onze identiteit in die periode.

Er zijn echter ook mensen die er niet of onvoldoende aan toekomen om in deze periode een eigen identiteit te vormen. Deze mensen kunnen daarin vastlopen: ze doen het voor hun gevoel nooit goed, de lat ligt hoog, ze hebben moeite met feedback geven of ontvangen en vinden het lastig om aan te geven wat ze zelf willen. Dit zijn gasten die we ook in de Oase ontvangen. Je zou kunnen zeggen dat ze, vaak zonder het zelf te beseffen, in een niet-vlakke spiegel kijken. Hun spiegelbeeld, ja hun zelfbeeld, is vervormd. Ze interpreteren dat wat ze zien op een manier die ze al eerder gehoord hebben. 'Jij doet het ook nooit goed' verandert in 'ik kan niks'. 'Jij bent altijd zo stil' verandert in 'ik ben toch niet gezellig'.

Het beeld

In zo'n situatie kan het heel fijn zijn om een Oase te hebben, waar samen gekeken wordt naar de spiegel die je gebruikt. Om een eerlijk beeld te krijgen van wie je bent en hoe je naar jezelf kijkt. Maar bovenal fijn om een diaconale Oase te hebben, die mag wijzen op de spiegel van Gods Woord. Want zoals Hieronymus van Alphen al in de 18e eeuw verwoordde in zijn gedicht over de spiegel:

*Dit glas maakt trots, of geeft ons pijn;
Wil 'k weeten, wie ik ben,
Dan moet Gods woord de spiegel zijn,
Waar ik mijn hart uit ken.*

Suzanne den Breejen



2020 - een terugblik

Terugkijken op het jaar 2020 roept veel op. Het is nu al een jaar dat niet snel wordt vergeten. Een jaar dat nagenoeg geheel in het teken stond - of beter gezegd nog steeds staat - van de Covid19-pandemie. Een jaar dat in dit opzicht ook de Oase niet is voorbijgaan. Al snel kwam de vraag aan de orde of de Oase kon openblijven. Na zorgvuldige afwegingen is ervoor gekozen de Oase niet tijdelijk te sluiten, maar open te houden. Hiermede kon de altijd aanwezige nood blijvend worden gelenigd, zij het voor minder gasten dan het beschikbare aantal gastenkamers.

In maart vorig jaar schreef onze coördinator Aart van Wolfswinkel: '[...]

Voor iedereen is dit een ongewone, wellicht spannende situatie. Ik merk het aan de gasten. Laten we in alle rust ons werk doen. In het besef dat de Heere in alles Zijn hand heeft en wij gehouden zijn ons ding te doen. Ora et labora. Toen ik vanavond wegliep bij de Oase, was net de dagsluiting begonnen. Psalm 39 werd ingezet toen ik de deur achter me dichttrok. "Nu dan, o Heer", wat is 't dat ik verwacht. Mijn hope staat op U alleen, Verlos mij, door Uw onweerstaanb're kracht...." Ook in deze omstandigheden. Van harte toegewenst! (...]'.

2021 - een vooruitblik

Wij zijn dankbaar dat het werk in en voor de Oase kon worden bestendigd. Wij zijn ook dankbaar dat in financieel opzicht

het jaar 2020 positief mocht worden afgesloten. Met deze gevoelens en met grote waardering voor ieders inzet in en voor de Oase sluit ik ook mijn voorzitterschap van de Oase af. De huidige tijdsomstandigheden zijn ernstig en onze afhankelijkheid in alles is gebleken, ook voor wat de zorg voor onze gasten betreft. Moge Filippenzen 4 vers 6 daarom ons aller deel zijn in 2021.



Wim Weijers

Het zelfbeeld van de tollenaar

Daar staat de tollenaar in de tempel. Een vooraanstaande plaats is hij niet waardig, althans, zo oordeelt hij over zichzelf. Wat een verschil met de Farizeeër, die het zo goed met zichzelf had getroffen. Die komt aan bidden niet toe, laat staan aan een gebed om genade. Twee mensen in de tempel, met een totaal verschillend zelfbeeld ten opzichte van de Heere, ook wel genoemd het zelfbeeld in verticale zin.

Wat is het nodig om net als de tollenaar om genade te gaan smeken, omdat je niets kunt opsommen aan goede werken. Tegelijkertijd is daar ook een

zelfbeeld in horizontale zin. Op grond van Psalm 139 mag ik weten dat ik als een borduursel gewerkt ben in de baarmoeder. Borduren. Wie dat zelf doet, weet dat dat heel zorgvuldig gebeurt. Steek voor steek.

Op zo'n bijzondere manier heeft de Heere al zorg voor ons gedragen vóór onze geboorte. We kwamen ter wereld als een uniek schepsel van God. 'Wonderlijk' noemt de dichter van deze Psalm Gods werken in de vorming van ons lichaam en van onze geest. En zo mag ik mezelf óók zien: de Heere heeft zoveel zorg voor mij gedragen dat de Psalm dichter

dit vergelijkt met een borduursel. En dat mag een tollenaar ook weten. Aan de ene kant een schuldige zondaar voor God te zijn, maar aan de andere kant een uniek schepsel van Hem. Uniek: met eigen talenten, gaven en mogelijkheden. Te uniek om te zeggen dat hij waardeloos is in de maatschappij. Maar ook te schuldig om voor God te bestaan. En hoeveel talenten en gaven hij dan ook heeft, hij moet van genade leven.

*L. Huisman
Pastoraal werker*

Een nieuwe voorzitter



We maken kennis met de nieuwe voorzitter van het bestuur.

“Mijn naam is Hans Nobel (67 jaar) en ik ben getrouwd met Hanneke. Wij wonen in Oud-Beijerland en

hebben vier (+ vier) kinderen en tien kleinkinderen. Ik heb als (register)accountant ongeveer 40 jaar mogen werken bij het huidige EY. Het meest genoot ik van de menselijke relaties: de collega's waar ik mee samenwerkte en de vele cliënten die ik mocht bedienen. Daarnaast heb ik ruim 35 jaar bestuurlijke functies vervuld in zorg, onderwijs en politiek.

De Oase kende ik van enige afstand. Wij komen al bijna 20 jaar in Ouddorp en fietsten weleens langs de Oase. Ik was verrast door de vraag om voorzitter te worden van het bestuur. De vraag liet mij echter niet los en na overleg met mijn vrouw heb ik aangegeven dat ik mij daar graag beschikbaar voor wilde stellen. En dat alleen in kracht die God verleent. Na een gesprek met een delegatie van het bestuur, heeft het bestuur mij benoemd als nieuw bestuurslid en voorzitter.

Inmiddels heb ik van meer nabij kennisgemaakt en ben ik onder de indruk gekomen van de betrokkenheid op de Oase van velen, zowel op de werkvloer als bestuurlijk. Het is een professionele organisatie waar mensen zich met veel passie, vaak geheel vrijwillig, inzetten voor anderen die rust en structuur nodig hebben. Te midden van het vele leed dat er door onze zonden op deze aarde is, mag in de Oase een beker koud water worden aangereikt aan mensen die dat nodig hebben.

Mooi vind ik het ook dat de Oase een samenwerking is van verschillende landelijke kerken. Samen met de andere bestuursleden, de professionals op de werkvloer en de vele vrijwilligers hoop ik een bijdrage te leveren aan de toekomst van de Oase. De organisatie heeft een ontwikkeling doorgemaakt naar meer zelfstandigheid en het bestuurlijk handelen bevindt zich in een overgangsfase van heel dichtbij naar meer op hoofdlijnen. De wetenschap dat de toekomst van de Oase niet in mensenhanden ligt, maar in Gods hand, geeft rust en maakt deze nieuwe taak overzienbaar.

Van harte hoop ik dat het woord 'Hij geeft de moede kracht, ...' van betekenis is, voor onze gasten voor en allen die zich inzetten voor de Oase. Opdat wij samen, in afhankelijkheid van de Heere God, ons werk voor de Oase mogen doen.”

Kort

Kaartverkoop

In plaats van de fair organiseert de activiteitencommissie diverse acties. Koop kaarten van kunstenaar Ruud Wuite via de webshop. En houdt de website in de gaten voor onze pioenrozenactie rond moederdag.

Vrijwilligers

In de PR commissie is een vacature voor een vrijwilliger met kennis van communicatie en fondswerving. Neem vrijblijvend contact met Aart van Wolfswinkel, coordinator@diaconaalgastenhuisdeoase.nl.

We zijn dringend op zoek naar huishoudelijk vrijwilligers. Neem contact op met Lieneke Grootenboer, vc@diaconaalgastenhuisdeoase.nl

Website

De website is recent vernieuwd. De routing is verbeterd. Aanmelden kan nu via de site. Nieuw is de doneerknop. Maak er gerust gebruik van op www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl.

QR-Code

Gebruik de QR code om online op de website te doneren.



COLOFON

Het diaconaal gastenhuis de Oase is een initiatief van de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

KvK nummer 55654789
Bankrekening
NL15 INGB 0007290852



Redactie:

Suzanne den Breejen-de Groot,
Jan van Broekhoven, Hans Villerius, Jolanda Frankce,
Aart van Wolfswinkel (coördinator)

Mail: oasenuws@diaconaalgastenhuisdeoase.nl

Druk: Torendruk, Nijkerk

Vormgeving: www.spankrachtontwerpers.nl



Gegevens de Oase
Hazersweg 81
3253 XE Ouddorp
Tel. nr.: 085-4898886



info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl
www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl