

De Oase is een diaconaal gastenhuis in Ouddorp. Een plek om op adem te komen, voor gasten die uit balans zijn geraakt en toe zijn aan een rustperiode. De Oase is een landelijke instelling en heeft een reformatorische identiteit.



**'Ik ben de HEERE,
uw Heelmeester'**
Exodus 15:26

In dit nummer:

- 1 Pastoraat
- 2 Verbond
- 3 Hartverwarmend
- 4 Penningmeester

OPMAAT

Verrijkend

Het was tijdens mijn opleiding. Met de groep hadden we een pittige discussie over de plaats van religie in de hulpverlening. Doet geloof er toe in de spreekkamer? Moet je wel ruimte geven aan het spirituele aspect? Mijn pleidooi om het wel te doen kreeg weinig bijval.

Nu, jaren later, zou ik mijn toenmalige collega's in spé uitnodigen om een dag mee te lopen bij de Oase. De plek bij uitstek om te ervaren dat geloof en hulpverlening samen op gaan. Dat de spirituele dimensie er toe doet. Aandacht voor geloofs- en levensvragen is verrijkend en doet recht aan de complexiteit waar de gast mee worstelt. Naast rust en ontspanning, praten en pillen, hebben we het Woord van God, de geestelijke apotheek waaruit geput mag worden. Dat is pastoraat. In dienst van de grote

Heelmeester. U leest erover in deze nieuwsbrief.

Binnenkort nemen twee bestuursleden afscheid. Arie Bax is vanaf het begin betrokken bij de Oase. Zijn termijn zit erop. Koenraad Luijendijk zag zich genoodzaakt om zijn bestuurswerk over te dragen. Met veel verve verzorgden zij het financieel beleid. Als diakonia, dienstwerk! Waardevol om met zulke broeders samen te werken. Dat geldt ook voor dhr. J.M. Visser van de Raad van Advies. Hij vertegenwoordigde de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Hij neemt nu afscheid. Zijn inzet werd gekenmerkt door wijsheid en milde humor. Hartelijk dank! Vanuit de Oase wensen we u van harte Gods zegen toegewenst voor de komende Kerstdagen en het jaar Anno Domini 2020.

Aart van Wolfswinkel

FOCUS

Pastoraat

In deze aflevering is de focus gericht op het pastoraat binnen de Oase. Ds. A.J. de Waard verleent een kijkje achter de schermen van zijn waardevolle taak in ons diaconaal gastenhuis. Natuurlijk gaat het dan over pastorale zorg, maar wat houdt dit in de Oase concreet in?

Als pastoraal werker geeft ds. De Waard leiding aan de wekelijkse Bijbelbespreking met de groep en voert hij individuele gesprekken met de gasten. Daarbij is hij het aanspreekpunt voor het pastoraat van de thuisgemeente. Hij is op pastoraal vlak verantwoordelijk voor toerusting van het team en de vrijwilligers van de Oase.

Wat is het doel van pastorale zorg in de Oase, waar richt zich dit op?

"De Oase staat niet op zichzelf, maar ziet haar taak in het verlengde van de thuisgemeente en in relatie tot eventuele hulpverlening van de gast. De pastorale begeleiding in de Oase vervangt dan ook niet het pastoraat van de kerkelijke gemeente van de gast, maar is er een aanvulling op. De Oase hecht daarom aan een goede relatie met de thuisgemeente van de gast. Indien gewenst ontvangen de gasten ook pastoraal bezoek vanuit hun thuisgemeente. Daar overleg ik dan ook regelmatig mee."

COLUMN

Verbond

Het is dinsdag in de Oase. Vanmorgen hebben we de Bijbelbespreking. We zitten nog aan het ontbijt. Enkele gasten houden ongemerkt de oprit in de gaten. Want er ontbreekt nog iemand. De snelweg staat namelijk vol. Met groen vierkant en zwart rond. En een hoop herrie. Trekkers op weg naar Den Haag. Dan haal je niet zomaar even in. Zelfs een dominee niet. Gelukkig, beweging in de tuin. "Goede morgen allemaal, goede bekomst." Jammer, geen organist vandaag. De dominee zingt graag een versje mee. "Gaan jullie gerust nog even je tanden poetsen. Ik zie jullie zo wel." We voelen de ruimte..., fijn is dat.

In Eb & Vloed is nog één stoel leeg. Rita zoekt als laatste naar binnen. "Ha Rita, zat je achter een trekker?" Rita lacht en gaat snel zitten. We hebben het deze week over relaties. De Bijbel is actueel. "Waar gaat het om bij Mefiboseth?" Om een relatie. En niet zomaar een relatie, het was een verbond. Dat is een hele sterke relatie. In de geschiedenis gaat David handelen naar de trouw van deze relatie. Er staat het woord weldadigheid, dat is verbondstrouw. Vaster kan het niet. Voor Mefiboseth wordt deze trouw een wonder. Want in deze relatie wordt eerst de vrees weggenomen en daarna de trouw bevestigd. Zo doet de Heere het nog. Ook vandaag. We hebben weer heel wat om over na te denken.

Dan is er koffie. Met koek. En gezelligheid. Na de koffie doet de dominee de gesprekken. Hij staat daarin dicht naast ons. Hij helpt ons nadenken over de reis van ons leven. Wat is dat veel waard. In de Oase mogen we even uitrusten. Met de bede in het hart dat God mee optrekt. "En de Heere toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op de weg leidde en des nachts in een vuurkolom, dat hij hen lichtte om voor te gaan dag en nacht" (Exodus 13:21).

Karin

Met ieder van de steeds wisselende gasten doorloopt u een pastoraal traject. Verloopt dit volgens een standaard protocol, of is het keer op keer maatwerk?

"Er zijn elementen die volgens een vaste lijn verlopen. Zo is het eerste gesprek altijd een kort kennismakend gesprek. Kort, opdat de belasting voor de gast niet te hoog wordt naast alle andere en vele indrukken! Daarnaast is er zeker het 'maatwerk' element. Ieders situatie is immers een andere. Bovendien moet er ook vertrouwen ontstaan wil er een goed gesprek plaats kunnen vinden! In totaal zijn er tijdens een verblijfsperiode in de Oase zo'n vijf á zes persoonlijke gesprekken."

Valt er bij de gasten een rode lijn te ontdekken in hetgeen waarvoor ze in de Oase aan uw zorgen worden toevertrouwd?

"Op pastoraal vlak is er inderdaad een rode lijn te ontdekken. Het door elkaar lopen van 'psychisch en geestelijk' is een worsteling die bij velen wordt gezien. Vastlopen op geestelijk gebied is zeker ook een herkenbare zaak."

Herstel op psychisch gebied is niet hetzelfde als het hervinden van rust op geestelijk gebied. Wat als er op geestelijk vlak nog veel vragen blijven terwijl het verblijf in de Oase ten einde loopt?

"Een treffende zin van onze coördinator komt me hierbij voor de geest: 'Wij worden geroepen om een aantal weken met onze gasten mee te lopen!' Deze zin is helpend in het hele proces. In bijna alle gevallen is het doel dan ook niet dat alle zaken, en zeker niet de geestelijke(!), in de Oase een oplossing krijgen. Maar naar ik hartelijk wens gaat ná de Oase het pastoraat thuis verder!"

Voorziet pastorale zorg in de Oase in een behoefte van de gasten en hoe merkt u dat?

"Als ik terugkijk op de jaren dat ik dit werk mag doen, kan ik deze vraag met een volmondig "ja" beantwoorden. Van groot belang is 'luisteren', 'naast de gasten zitten' en zo proberen handvaten aan te reiken vanuit Gods Woord. Het is als pastoraal werker een belangrijk gegeven dat je zaken niet kunt oplossen! Wat is het dan een zegen als je het Woord van de Heere met de mensen mag openen. Daarin worden we vaak verast door het praktische in dat Woord. Juist dit element is zo waardevol in de moeiten en krommingen van het leven en voorziet inderdaad in een grote behoefte."



Als predikant verricht u in uw kerkelijke gemeente ook pastoraal werk. Is pastorale zorg verlenen in de Oase anders?

"Aan de ene zijde heeft pastoraal werk overal hetzelfde doel en kom je als pastoraal werker overal dezelfde worstelingen tegen. Tegelijk is er, zowel voor de pastoraal werker als voor de gast, een wezenlijk verschil met het 'thuispastoraat'. In de Oase loop ik een aantal weken met de gasten mee, waarna ze hun weg weer gaan. En dat betekent voor het pastorale: weer loslaten. Maar ook vanuit de gast gezien is er een verschil, zo merk ik. Vaak voelt men zich in de Oase, in een onbekende omgeving en bij een vaak onbekende persoon, 'vrijer' om dingen uit te spreken. Juist dit element is waardevol en kan voor het vervolg, ook in het thuispastoraat, weer helpend zijn."

Is het misschien ook voor uzelf waardevol om in de Oase, dus in een andere setting dan de kerkelijke gemeente, dit werk te doen?

"Waardevol vind ik dat je in de Oase als pastoraal werker ook voor jezelf onderwijs mag ontvangen. Soms merk ik op naar onze gasten: 'Ik heb van de gesprekken weer iets mogen leren'. Datzelfde geldt ook voor de wekelijkse Bijbelbesprekingen met de mensen."

Zijn er nog andere dingen die u in het kader van dit interview zou willen zeggen?

"In alle werk in 's Heeren koninkrijk blijft het zo waar wat Calvijn opmerkte: 'Wij zijn mensjes... uit het stof!' Ook in het pastoraat blijft het zo waar: 'wij kennen ten dele...' Maar vaak mag ik tóch ervaren dat er een grote Pastor boven alle arbeid staat. Van deze Christus geldt wat we lezen in Mattheüs 9 vers 36: 'En Hij de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren...' Deze Ontfermer wil Zich ook in de Oase wel eens kennelijk vertonen en dat geeft moed, zowel voor de gast als voor de pastoraal werker!"

Hans Villerius

BESTUUR

Hartverwarmend

Het jaar 2019 spoedt zich ten einde. Een jaar waarin veel is gebeurd. Een jaar waarin de Oase is gegroeid van acht naar twaalf gastenplaatsen.

Een jaar waarin veel werk is verzet door de vele vrijwilligers, de medewerkers en het bestuur. Een jaar waarin we de lust en de liefde mochten ontvangen om iets te mogen betekenen voor onze naasten in nood. Het bestuur is onder andere druk geweest met de verdere professionalisering van de Oase. Een grotere Oase vergt ook een andere interne en administratieve organisatie. Dit allemaal met als uitgangspunt dat de identiteit en de gasten van de Oase centraal moeten staan. Immers Gods Woord leert ons Wie de ware Rustaanbrenger is en hoe we onze naasten moeten liefhebben!

Eind dit jaar zullen Arie Bax en ondergetekende uit het bestuur treden. Arie

omdat zijn termijn er op zit en ondergetekende vanwege gezondheidsredenen. Halverwege dit jaar zijn hun opvolgers Stefan de Vries en Theun Simons aan de bestuurstafel geschoven, zodat ze vanaf januari 2020 de taken kunnen overnemen. De vertrekkende bestuursleden zien terug op een goede tijd en zullen de Oase zeker gaan missen. De nieuwe bestuursleden heten we hartelijk welkom en we wensen hen een goede tijd toe.

Ook dit jaar mochten we de steun ervaren vanuit onze achterban. Hartverwarmend! Hartelijk dank hiervoor. Wij hopen dat u de Oase blijft steunen. Bovenal vragen wij u om de Oase op te (blijven) dragen in uw gebeden. Aan de zegen van de Heere is immers alles gelegen.

Het bestuur bedankt een ieder voor zijn of haar bijdrage en wenst u en alle gasten gezegende Kerstdagen en een voor-



spoedig 2020 toe. In het bijzonder voor onze gasten en allen die het moeilijk hebben: 'Vertrouw op Hem, o volk, in smart, Stort voor Hem uit uw ganse hart: God is een toevlucht t' allen tijde' (Psalm 62).

Koenraad Luijendijk

SELA

Een pastorale raad

"Hebt de wereld niet lief" (Joh. 2:15a)

Johannes, de apostel der liefde, geeft een goede raad. Maar, zegt Calvijn bij deze tekst: 'dewijl wij met de ijdele liefde der wereld bevangen zijnde, al onze zinnen tot wat anders keren, zo moet de ijdelheid eerst uit ons getrokken zijn, opdat Gods liefde in ons regere'.

Het zal dus nodig zijn dat we de liefde tot God ontvangen. Dat kan alleen door wedergeboorte en geloof. Wij lezen ook in 1 Johannes 4:19: 'Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft'.

De natuurlijke mens heeft de dingen van de wereld zo lief, het zit in het hart. Daarom is het nodig dat onze harten gereinigd worden en dat we een zuivere

liefde tot God ontvangen, een liefde die gericht is op Gods eer.

Er is in ons hart plaats voor het één of voor het ander. "Gij kunt niet God dienen en de mammon" (Mattheus 6:24). We kunnen geen twee heren dienen. Wat willen we uiteindelijk van al het wereldse laten?

Wat zijn er veel zaken van de wereld die ons bezighouden. We hebben wel de plicht voor ons welzijn te zorgen; dat wordt niet verboden. Maar het is zo nodig de liefde van Boven te ontvangen.

Als die liefde aanwezig is, moeten de wereldse zaken wijken. Dan is er maar voor één zaak plaats en wel voor de Heere en Zijn inzettingen. Gelukkig toch

hen die deze liefde hebben of mogen ontvangen!

Het nieuwe leven bestaat toch in een 'in beginsel God lief te hebben boven alles en onze naasten als onszelf'. Daar behoort ook bij de zonden te haten, omdat die tegen Gods liefde ingaan. Kennen we die strijd tegen de zonden? Strijden we uit liefde tot God?

De Heere geve ons te betrachten en te vragen: 'Maak in Uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van Uw paan moog keren' (Ps. 119:67).

J.M. Visser,
Raad van Advies

Penningmeester

Sinds 2012 is Arie Bax penningmeester. Eind dit jaar neemt hij afscheid. We blikken terug met een bestuurslid van het eerste uur.

Over de beginperiode vertelt Arie: "De Oase zat in de opstartfase. Na een periode van voorbereiding is overgegaan tot de aankoop van de woning aan de Hazersweg, die behoorlijk verbouwd moest worden. Samen met onze adviseur Suzanne den Breejen en mijn vrouw hebben we de inrichting gedaan, van aardappelschilmesje tot bankstel.

Ons huis leek in die periode soms wel een pakhuis." Inmiddels heeft Arie zo'n 3.500 uur aan de Oase besteed en ruim 20.000 mails ontvangen. Arie kijkt terug op een

mooie tijd: "De goede samenwerking tussen de bestuursleden uit de vier participerende kerkgenootschappen blijven mij bij. Nooit werden zaken op de spits gedreven!

Ook de contacten met de vele actieve vrijwilligers uit de regio en de positieve berichten van gasten, kerkenraden, etc., gaven steeds weer inspiratie om door te gaan."

Aan de nieuwe bestuursleden wil Arie meegeven: "Zet je in voor kwaliteit, betrokkenheid en identiteit. Op het gebied van pastorale begeleiding onderscheiden we ons van seculiere instellingen; dat is mede het bestaansrecht van de Oase. We bieden gasten uit onze eigen achterban een rustperiode, in een omgeving waar ze zich thuis voelen en waar Gods Woord dagelijks open mag gaan. Het is het waard om je daarvoor in te zetten."

Arie zal de Oase zeker gaan missen. "Maar", nuanceert hij: "Niemand is onmisbaar. En er staat een solide organisatie met professionals en zeer betrokken vrijwilligers. Het is goed om de taken over te dragen aan de volgende generatie. We mogen terugzien op een goede tijd."

We bedanken Arie hartelijk voor zijn enthousiasme, betrokkenheid en enorme inzet.

*Jolanda Francke,
secretaresse*



Bezoek aan de bouw tijdens uitbreiding van de Oase

Kort

Tuinschuur

In november werd een nieuwe tuinschuur geplaatst. De oude blokhut had wel charme, maar was oud en bouwvallig en voldeed niet aan de behoefte. Met de uitbreiding van de Oase misten we ruimte voor fietsen. Nu staat er een degelijke blokhut. In de tuinschuur is een stalling voor fietsen, een werkruimte voor de klus- en tuinvrijwilligers en een opslagplek. Mede dankzij de opbrengst van de Oase Fair 2019 kon dit project worden gerealiseerd.



Oase Fair

Noteer alvast de datum in uw nieuwe agenda. Op D.V. zaterdag **18 april 2020** wordt de volgende Oase Fair georganiseerd. Wij zien ernaar uit!

Voorlichting

Bent u op zoek naar een inspirerende avond voor uw vereniging of kerk? Nodig de Oase uit! Graag gaan we met u in gesprek over de impact van psychische nood. Samen met een ervaringsdeskundige, die een periode verbleef in de Oase. Bel ons of neem contact op via info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl.

Doe mee!

De Oase is op zoek naar **nieuwe collega vrijwilligers**. Kijk voor vacatures op de **website**.

COLOFON

Het diaconaal gastenhuis de Oase is een initiatief van de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

KvK nummer 55654789
Bankrekening
NL15 INGB 0007290852



Redactie:

Suzanne den Breejen-de Groot (bestuur),
Jan van Broekhoven, Hans Villerius,
Aart van Wolfswinkel (coördinator)

Mail: oasenuws@diaconaalgastenhuisdeoase.nl

Druk: Torendruk, Nijkerk

Vormgeving: www.spankrachtontwerpers.nl



Gegevens de Oase
Hazersweg 81
3253 XE Ouddorp
Tel. nr.: 085-4898886

info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl
www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl