

De Oase is een diaconaal gastenhuis in Ouddorp. Een plek om op adem te komen, voor gasten die uit balans zijn geraakt en toe zijn aan een rustperiode. De Oase is een landelijke instelling en heeft een reformatorische identiteit.



Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal; Hij komt de volken troosten, Die eeuwig heersen zal.
oud kerklied

In dit nummer:

- 1 Heropening
- 2 Van gast tot gastvrouw
- 3 Teamwerk
- 4 Omzien in verwondering

OPMAAT

Dankbaarheid

December is een maand van evaluatie en bezinning. Met de jaargrens in het zicht houden we de pas in. Om terug te blikken en vooruit te kijken.

Als we omzien naar 2018 overheerst dankbaarheid. Dankbaarheid voor wat de HEERE gaf dit jaar. Veel gasten vonden hun weg naar de Oase. De Oase kon op zaterdag 13 oktober na een intensieve verbouwing worden heropend. Veel werk werd verzet afgelopen jaar, niet in het minst door vrijwilligers. We hebben veel Oase vrienden ontmoet deze dag. Het deed ons goed! We ervaren dat de Oase een plek heeft binnen onze achterban. Terecht sloten we de dag af met het zingen van psalm 68 vers 10: 'Geloofd zij God met diepst ontzag; Hij overlaadt ons dag aan dag met Zijne gunstbewijzen'. We zaten met een klein gezelschap aan de lange tafel in de Oase, met uitzicht op het prille groen van de tuin. In deze nieuwsbrief leest u een impressie van de bijeenkomst die gehouden is ter gelegenheid van de heropening.

'Wat heb jij, wat jij niet ontvangen hebt?' Een belangrijke vraag, met een impliciete verwijzing naar de Gever van alle goed. Met diezelfde vraag eindigt Teun van Oostenbrugge zijn bijdrage aan de rubriek Betrokken. En eigenlijk ook zijn bestuurswerk voor de Oase. Vanaf 2019 neemt Sander Goudswaard zijn bestuurszetel in en neemt Teun na zeven jaar afscheid. We zullen zijn gedrevenheid en deskundige inbreng missen.

Vooruitkijkend verwachten we nog de nodige drukte. Momenteel ontvangen we acht gasten, maar de bedoeling is om de komende tijd uit te breiden naar twaalf. Om dat te verwezenlijken zijn nog vrijwilligers nodig. Vandaar de oproep in deze Oase Nieuws. We zijn blij dat het kernteam op sterkte is.

Het is Advent, een periode van uitzien en verwachten, gericht op het wonder van Kerstfeest. God werd mens om mensen met God te verzoenen!

Van harte wensen we allen gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Aart van Wolfswinkel

FOCUS

Heropening

Zaterdag 13 oktober 2018 vond de heropening plaats van de Oase.

's Morgens werd het naambord op de gevel van de Oase onthuld door de heer Lienes Klepper, bestuurslid, die intensief betrokken was bij de bouw. Daarna werd tijdens een bijeenkomst in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp stilgestaan bij de uitbreiding van de Oase. Een impressie:

Dhr. J.W. Weijers, voorzitter, heette namens het bestuur allen welkom op deze zonovergoten dag, waarna ds. A.J. De Waard, pastoraal werker, het openingswoord verzorgde vanuit Nehemia 2. Hij stond stil bij:

De biddende bouwer. Nehemia is bedroefd over het verwoeste Jeruzalem en over de schuld van het volk. Dit drijft hem in gebed uit naar God. Als koning Arthahsasta vraagt waarom Nehemia be-

Van gast tot gastvrouw

Juni 2013. Ontredderd, mezelf kwijt, niet goed meer te weten wie ik ben, vol innerlijke onrust. Vele levensvragen hielden me bezig. Bij mijn gevoel stil staan lukte niet, het leek of ik zo koud en gevoelloos was geworden, dat veel dingen me niet meer raakten.

Al vluchtend voor mezelf deed ik al jaren mijn werk als verpleegkundige. Mijn eigen huis was voor mij geen eigen plekje waar ik tot rust kwam. Ontspanning, ik wist niet wat het was. Goed voor mezelf zorgen lukte niet. Wat voelde ik me eenzaam en alleen. Een onbegrepen weg.

Een periode van vier weken Oase brak aan. Wat vond ik het moeilijk, eigenlijk onacceptabel. Met name het gevoel om gefaald te hebben, de strijd verloren, overheerste de eerste week.

De ontvangst was hartelijk, de sfeer was positief. De persoonlijke aandacht van de gastvrouwen deed me goed. Er waren best moeilijke momenten, waar ik met mezelf in de knoop zat, mezelf zo tegenkwam. Toch waren het leerzame weken, waarin ik weer kon genieten van de kleine dingen. Na vier weken nam ik afscheid van de Oase, niet makkelijk, wel met bagage voor de toekomst.

Nu ruim vijf jaar later mag ik gastvrouw zijn in de Oase. Wat is het verrijkend en een voorrecht dat ik dit werk mag doen. Door een moeilijke weg mag ik nu iets betekenen voor mensen in nood. In de gesprekken met de gasten merk ik herkenning. Dat geeft een stukje vertrouwen. Voor de toekomst hoop ik dat we met elkaar nog voor velen een Oase mogen bieden.

Marianne, gastvrouw

> droefd is en wat hij wenst, bidt Nehemia opnieuw tot God. De Heere baant de weg en de bouw mag volgen. De Heere heeft ook het bouwproces van de Oase zeer voorspoedig doen verlopen.

De bouwende bidder. Nehemia vericht in Jeruzalem herstelwerkzaamheden. Algauw komt de vijand af op het werk Gods. Kennen we dat persoonlijk? De bouwer gaat bidden! Ook de Grote Bouwheer van Zijn kerk kwam, tot ergernis van de vijanden, en bad Nehemia 2 eindigt met: 'God van den hemel, Die zal het ons doen gelukken...'. De Heere geve dat we biddend zullen bouwen aan de Oase en Hij geve iets van het bouwen met gebed.

Theo, oud-gast en nu voorlichter, vertelde tijdens de bijeenkomst over zijn verblijf in de Oase. 'Ik ervoer mijn leven als een puinhoop. In de Oase kreeg ik rust en gelegenheid om na te denken. De vier pijlers rust, regelmaat, ontspanning en bezinning gaven daarbij houvast. De Bijbel gaat elke dag open. Wat doet het goed om bij de pastoraal werker je verhaal kwijt te kunnen. Het kan in het hart bruisen. Wat een wonder als je dan ervaart dat God geboden hoort! Zo wordt de Oase een plaats van biddende brokkenpiloten. De Heere kan de tijd in de Oase, waarin je buiten de maatschappij staat, zegenen.'

Aart van Wolfswinkel, coördinator, deelde leerervaringen van vijf jaar de Oase.

1. Gasten komen naar de Oase als het echt niet meer gaat. Dit wordt veroorzaakt door complexe factoren. Hier doorheen verweven spelen geloofsvragen een rol. Veel gasten ervaren onbegrip vanuit hun omgeving en het taboe voelt als een extra kruis. We moeten de strijd aanbinden tegen deze stigma's.
2. We lopen een stukje mee. De Oase biedt koersbepaling en bagage voor de toekomst.
3. De Oase is geen eiland. De Oase werkt samen met reeds ingezette hulpverlening. Pastoraat vanuit de eigen gemeente heeft nadrukkelijk een plaats.



meente heeft nadrukkelijk een plaats. 4. Vrijwilligers geven kleur en charme aan de Oase. De Oase is een hybride organisatie met een klein kernteam, dat drijft op meer dan 50 vrijwilligers. Vraag een vrijwilliger van de Oase eens naar de ervaringen!

5. Aandacht voor geloof is een wezenlijk onderdeel. Bij de Oase is ruimte om vragen te stellen. Identiteit krijgt praktisch vorm in gesprekken met de pastoraal werker en dagelijks gaat de Bijbel open.

Het is de wens om als een barmhartige Samaritaan een Oase te mogen blijven bieden.

Marianne, oud-gast en nu gastvrouw, vertelde over haar ervaring. 'In 2013 maakte ik een moeilijke tijd door. Ik las over het opstarten van de Oase en heb me aangemeld. De eerste week was moeilijk, het voelde alsof ik had gefaald. Toch, de ontvangst was hartelijk en ik werd betrokken bij de groep. De begripvolle houding en het luisterend oor voelden als een warme deken. Ik leerde niet alleen voor een ander maar ook voor mezelf zorgen. Na vier weken ging ik anders weg dan dat ik gekomen was. Tegenwoordig ben ik gastvrouw. Door een moeilijke weg mag ik nu iets betekenen voor een ander.'

Dhr. A.J. Bax, penningmeester, bedankte allen die steun, tijd, geld en materialen hebben gegeven. 'Het bestuur vindt die grote betrokkenheid niet vanzelfsprekend. Daarom bovenal dank aan Hem, die harten neigt. De vernieuwde Oase is prachtig geworden, wat de gedachte kan oproepen 'het mag wat kosten'. Het grote aantal giften, schenkingen en kortingen heeft dit mogelijk gemaakt. En ja, het mag wat kosten! Zodat mannen, moeders, maar ook jongeren na een verblijf in de Oase de woestijn weer in kunnen!

Ds. Zoet, predikant HHK te Ouddorp, sloot de indrukwekkende bijeenkomst met gebed.

Jolanda Francke, secretaresse

BESTUUR

Teamwerk

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de ver- en nieuwbouw van ons diaconaal gastenhuis.

Tegelijkertijd is er hard gewerkt aan professionalisering van de interne organisatie. Eén van de belangrijke argumenten om op de bestaande locatie in Ouddorp uit te breiden is destijds ook geweest dat dit de mogelijkheid geeft om de organisatie professioneler en daarmee ook minder kwetsbaar te maken.

De Oase is een organisatie met een kleine professionele spil, die daarnaast leunt op veel betrokken vrijwilligers. Bij de start in 2013 bestond het kernteam uit twee gastenbegeleiders, een pastoraal werker en een vrijwilligerscoördinator. De Oase had op dat moment geen eigen personeel in dienst.

Al snel bleek dat de omvang van de leidinggevende rol op zorginhoudelijk en organisatorisch vlak, die door Aart van

Wolfswinkel vanuit het bestuur verricht werd, noodzaakte om hem aan te stellen als coördinator.

De uitbreiding naar uiteindelijk 12 gastenplaatsen geeft de mogelijkheid tot realisatie van een minder kwetsbare professionele spil. Dit lijkt het best gewaarborgd door aanwezigheid van een gastbegeleider op iedere werkdag. Meer gastenbegeleiders geeft ook de mogelijkheid om de achterwachtfunctie over meer mensen te verdelen.

In de afgelopen periode heeft ook het bestuur een ontwikkeling doorgemaakt. Vanuit pioniersfase met een heel sterk operationeel bestuur, groeit het bestuur naar een bestuur op afstand met dezelfde betrokkenheid maar met meer delegering van taken naar de organisatie.

Deze twee ontwikkelingen samen hebben geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe interne organisatie. Het kernteam onder leiding van de coördinator



zal uiteindelijk bestaan uit drie gastenbegeleiders, de pastoraal werker en de vrijwilligerscoördinator. Daarnaast is een secretaresse aangenomen. Zij zal het kernteam ondersteunen. Daarnaast zal zij een belangrijk deel van de uitvoerende taken, die in de nieuwe bestuursstructuur niet meer door het bestuur gedaan worden, uit gaan voeren.

De drie gastenbegeleiders, de vrijwilligerscoördinator en de secretariaeel-administratief medewerker zijn/komen in dienst van de Oase. Hiermee is de Oase werkgever geworden. Een belangrijke stap in het kader van professionalisering van de organisatie. Ook bij de nieuw gebouwde interne organisatie moeten we ons realiseren: zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden.

Jan Drooger, bestuurslid

SELA

Verlost

"Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vrees" (Lukas 1:74)

De grote prediker George Whitefield werd eens door een struikrover beroofd van al zijn geld. Maar nadat hij zijn reis vervolgd had, kwam de rover plotseling weer terug en eiste dat hij zijn jas met hem ruilde omdat – zo zei hij – die beter was dan die van hemzelf. Een poos nadat hij vertrokken was merkte hij dat de dief opnieuw achter hem aan kwam. Whitefield gaf toen zijn paard de sporen en kon zich in veiligheid brengen. Later ontdekte hij waarom de rover voor de derde keer teruggekeerd was. Er bevond zich in de jas die hij nu van de dief had een dik-

ke portefeuille, die veel meer geld bevatte dan het geld dat van hem gestolen was... Whitefield besloot toen al dit geld aan een weeshuis te schenken. God had hem verlost uit de hand van zijn vijand en hem daarna in staat gesteld om de Heere en de weeskinderen te dienen zonder vrees. God had al aan die weeskinderen gedacht, voordat Hij de duivel toeliet de struikrover aan te zetten tot beroving van Zijn knecht! Bijzonder is het om te zien dat wat de duivel ten kwade gedacht had, God ten goede keerde.

De gasten van de Oase hebben helaas maar al te vaak te maken gehad met beroving van geestelijke goederen zoals levensgeluk of eer. Paulus vertelt over

mensen die de beroving van hun eigen goederen met blijdschap hadden aangenomen, wetend dat ze in zichzelf een beter en blijvend goed in de hemelen hadden (Hebr. 10:34).

De Oase mocht na de heropening aan een nieuwe periode beginnen. De Heere geve dat onze stafleden en vrijwilligers mogen bijdragen aan het ontdekken en versterken van dit blijde vooruitzicht voor al onze gasten, waardoor ook voor hen een nieuwe periode mag aanbreken!

Ds. J. Koppelaar

Omzien in verwondering

Zo'n zeven jaar geleden nam ik op verzoek zitting in het bestuur van de op te richten stichting diaconaal gastenhuis de Oase.

Nu de tijd van mijn vertrek aanstaande is kan ik niet anders dan omzien in verwondering, omdat:

- we als bestuursleden, de meesten kenden elkaar niet eens, achteraf mochten vaststellen dat we met de adviseurs qua kennis en expertise elkaar goed aanvulden;
- we allen de achterliggende jaren de gezondheid, lust en kracht mochten ontvangen om ons gezamenlijk in te zetten voor het vele werk voor de Oase;
- we na zo'n anderhalf jaar van voorbereiding, waaronder de verbouw en inrichting van een pand en het aantrekken van vrijwilligers, gastbegeleiders en pastoraal werker, de eerste gasten mochten ontvangen;
- we steeds binnen het bestuur op een constructieve en plezierige wijze mochten samenwerken;

- we steun mochten ervaren vanuit de Raad van Advies en de deputatieschappen en commissies van de vier bij de Oase betrokken kerken;
- we de achterliggende jaren veel steun mochten ontvangen vanuit de plaatselijke kerken, maar ook van de leden van die kerken en van bedrijven en instellingen, dit door giften, leningen en acties voor de Oase;
- we bovenal steeds konden rekenen op de belangeloze inzet van onze vrijwilligers;
- we positieve en waarderende reacties van de gasten mochten ontvangen over hun verblijf in de Oase.

Terugziend mogen we wel zeggen: 'Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen?' Allen die op welke wijze dan ook bij de Oase betrokken zijn: hartelijk gegroet en à Dieu (Gode bevolen).

*Teun van Oostenbrugge,
secretaris
(tot 31 december 2018)*



Support

Activiteiten

Regelmatig wordt een activiteit, een **koor- of samenzangavond** georganiseerd voor Stichting de Oase. Daar zijn we blij mee! Als u ook een activiteit wilt **organiseren** voor de Oase, neem dan gerust contact op: **info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl**.

Op de website staat de agenda met activiteiten. **Aanbevolen!**

Werving vrijwilligers!

De Oase zit te springen om **nieuwe collega-vrijwilligers**. We hebben de volgende vacatures:

- huishoudelijk vrijwilliger
- weekendvrijwilliger
- keukenvrijwilliger
- gastheer/gastvrouw.

Op de **website** is uitgebreide **informatie** te vinden.

Decembergift

2018 was een **bijzonder jaar**. Financieel werd veel geïnvesteerd, maar er werd ook veel **ontvangen**.

We doen vrijmoedig een beroep op uw milddadigheid. Dankzij **uw gift** kan de **Oase** haar **gasten ontvangen!** Steun ons met uw gift: **NL15 INGB 0007290852** ten name van Stichting de Oase.

COLOFON

Het diaconaal gastenhuis de Oase is een initiatief van de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

KvK nummer 55654789
Bankrekening
NL15 INGB 0007290852



Redactie:

Suzanne den Breejen-de Groot (bestuur),
Jan van Broekhoven, Hans Villerius,
Aart van Wolfswinkel (coördinator)

Mail: oasenuws@diaconaalgastenhuisdeoase.nl

Druk: Torendruk, Nijkerk

Vormgeving: www.spankrachtontwerpers.nl



Gegevens de Oase
Hazersweg 81
3253 XE Ouddorp
Tel. nr.: 085-4898886

info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl
www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl