

De Oase is een diaconaal gastenhuis in Ouddorp. Een plek om op adem te komen, voor gasten die uit balans zijn geraakt en toe zijn aan een rustperiode. De Oase is een landelijke instelling en heeft een reformatorische identiteit.

Looft den HEERE,  
 want Hij is goed; want  
 Zijn goedertierenheid  
 is in der eeuwigheid.  
*Psalm 136:1*

## In dit nummer:

- 1 5 x 5
- 2 Adempauze
- 3 Het einde is in zicht
- 4 Heropening

## OPMAAT

### Mijlpaal

**In juni 2013 ontvingen we onze eerste gasten. Alweer vijf jaar biedt de Oase gasten onderdak, om op adem te komen.**

Een eerste lustrum. Een mijlpaal. Een moment om stil te staan bij wat geweest is. Om dank te zeggen voor wat ontvangen is. Looft den HEERE, want Hij is goed (Psalm 136:1). Dat kunnen we wel meezingen bij dit lustrum. Een bijzondere tijd ligt achter ons. Veel gasten verbleven in de Oase. Gasten met een rugzak vol zorg en moeite. Hier konden ze bijtanken. Bijzonder om dan te mogen ervaren dat God nabij wil zijn. Dat de Oase met recht een Elim blijkt te zijn voor sommige gasten. Dat stemt tot dankbaarheid.

Deze Oase Nieuws staat stil bij vijf jaar

Oase. Daarom laten we vijf betrokkenen aan het woord, die u meenemen op bezoek naar de Oase. Slechts een handvol. Goed om te weten dat er elke dag door vele betrokken vrienden werk wordt verzet voor de gasten van de Oase. Bijzonder hoe de zorg om de ander samenbindt en de continuïteit van ons werk kan worden gegarandeerd.

'Want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid'. Binnenkort vindt de heropening plaats van de nieuwe Oase, dan een gastenhuis voor twaalf gasten. Van harte hopen we dat ook daar Zijn goedertierenheid mag worden ervaren. Ondanks ons falen. Dankzij Zijn trouwe zorg. Tot in der eeuwigheid.

*Aart van Wolfswinkel*

## FOCUS

### 5 x 5

**Dankzij de inzet van vele betrokken, enthousiaste vrijwilligers en medewerkers kan de Oase bestaan. 5 werkers van het eerste uur delen een ervaring uit de afgelopen 5 jaar.**

#### Gasten begeleiden

De eerste indruk van de Oase: vergaderen op plastic stoelen in een groot pand waar nog hard gewerkt wordt aan de afwerking. In het begin was het pionieren. Wat voor soort begeleiding bieden we? Wat heeft een gast nodig? De proefweek was minstens zo spannend voor ons als voor de 'proef gasten' die kwamen testen of de Oase van start kon gaan. Inmiddels heb ik, samen met de gastheer/vrouw, al veel gasten welkom geheten op de maandagmiddag. Veel gesprekken zijn er gevoerd waar het vaak meer luisteren is dan spreken. Samen kijken met de gast wel-

ke ondersteuning nodig is om weer balans in het leven te krijgen. Soms ook samen met familie of aanwezige hulpverlening. Geregeld overleg met de andere collega's. Grote meerwaarde is de nauwe samenwerking met de pastoraal werker. En aan het eind van het verblijf de gasten weer uitzwaaien. Altijd met de hoop dat het verblijf in de Oase hen tot zegen is geweest. Nu al weer vijf jaar lang. We hopen dat de Oase voor alle toekomstige gasten een plaats mag zijn waar ze Gods nabijheid mogen ervaren.

*Jacoline Stroo, gastbegeleider*

## Adempauze

**Afgelopen vijf jaren was ik een paar keer in de Oase. Af en toe heb ik een paar weken zo'n adempauze nodig om het leven vol te kunnen houden. De eerste keer net na de opening. Een fijne plek. De rust en de structuur deden me goed.**

De Oase is een bijzondere plek voor mij. Hier merk je hoe betrekkelijk ons denken is. Wij kijken naar wat sterk en krachtig is. Maar hier ervaar ik juist dat het daar niet om gaat. Hier ontmoet ik mooie dingen, bij mensen die het moeilijk hebben, onvolkomen zijn. In Gods ogen zijn kleine dingen juist vaak grote dingen.

Ik schilder graag. Het is mijn manier om wat in me omgaat te verwerken. Vaak schilder ik een bijbels verhaal. Pas heb ik de arend geschilderd. Uit Deuteronomium 32:11. Die wierp zijn jong uit het nest. Hij zou dood vallen. Maar op het juiste moment wordt die opgevangen door de arend. Een troostrijke boodschap. Ook ik ken die momenten. Dat de nood hoog oploopt, maar dat je dan teruggeworpen wordt op de Heere. Om te leren Hem in het middelpunt te stellen.

De Oase is een bijzondere plek, waar ik onvergetelijke momenten heb meegemaakt. Vooral omdat ik er geestelijke brandstof mag opdoen. Door het samen zingen en Bijbel lezen. Ook omdat we hier vanuit verschillende kerken met elkaar optrekken. Ik hoop dat dat in toekomst ook zo zal blijven. Zorg ervoor dat jullie met de uitbreiding naar twaalf gasten het kleinschalige niet kwijtraken. Daar heb ik wel vertrouwen in.

*Adriaan, oud-gast*

### > Weeksluiting

Donderdagavond is de avond waarop we samen in 'huiselijke' kring Gods Woord openen. Als ambtsdrager uit de regio mag je dan iets vanuit Gods Woord in het midden van de groep leggen, om er samen over na te denken en er over te spreken. Je weet niet wie en met welke achtergrond men in de Oase is. Biddend voorbereiden: 'U weet wie er is, welk woord wilt U dat ik doorgeef'. Eens is het voorgekomen dat ik voornemens was om een Psalm te overdenken, maar toen ik aangekomen was bij de Oase wist ik dat het een andere Psalm moest wor-

den. Toen we begonnen aan de weeksluiting heb ik dit gedeeld met de gasten. Samen hebben we toen de Psalm gelezen en deze overdacht. Later bleek dat de Psalm die we overdacht hadden een antwoord mocht zijn op het gebed van één van de gasten. Als het leven moeilijk is en alles lijkt toegesloten, laat God Zijn Woord openen. En op Zijn tijd en op Zijn wijze maakt Hij het waar dat Zijn Woord niet ledig tot Hem zal wederkeren, maar zal doen wat Hem behaagt (naar Jesaja 55:11). Wat word je dan stil... Stil en verwonderd; God houdt getrouw Zijn Woord,

*Dhr. J. Bos, ambtsdrager*

### Gastvrouw

Al vijf jaar mag ik als gastvrouw werken in de Oase. Ik wilde dat ik u kon vertellen hoe mooi dit werk is. Ik doe een poging. Wat is het mooi om:

- een luisterend oor te bieden aan iemand, die veel traumatische ervaringen heeft opgedaan;
- troost te bieden aan iemand die verdriet en rouw kent;
- rust en structuur te bieden aan iemand die, door de moeilijke thuissituatie, onrustig en chaotisch is;

- ontspanning te bieden door middel van een spelletje, een wandeling of een ritje naar het strand wanneer iemand somber en verdrietig is;
- samen de Bijbel te lezen, te bidden, te zingen en te spreken over Gods leiding in ons leven, juist als ons levenspad veel krommingen kent.

Kortom: Het is prachtig om er te zijn voor je medemens, voor wie de zorgen en moeiten van het leven te zwaar geworden zijn.

*Meta Flikweert, gastvrouw*

### Creatief

Volgens de planning ben ik aan de beurt: Woensdagmiddag 15.00 uur Houtworkshop. Van te voren zet ik alles al klaar zodat we na de koffie gelijk kunnen beginnen. Tijdens de koffie vertel ik iets over hout. Hoe het ontstaat en wat je er mee kunt doen. Men realiseert zich niet dat er veel overeenkomsten zijn tussen een boom die opgroeit en wij mensen. Vooral als we het hebben over de zware tijden van de boom en de vergelijking met ons leven geeft dat af en toe een traantje. Vaak wil

men vooraf weten wat we gaan doen, maar dat bewaar ik tot het eind van het verhaal. Er gaan allerlei verhalen rond over houtbewerking. Bijvoorbeeld dat het vermoeiend is... Maar het valt altijd mee. Desnoods help ik een handje. Het resultaat is altijd verrassend. Er zijn er die zeggen dat het 'hun ding' niet is, maar later hoor je dat ze het zorgvuldig bewaren of thuis hebben opgehangen. Als herinnering aan de Oase tijd.

*Goris Pijl, workshopleider*

### Raad van Advies

Waarom is er eigenlijk een Raad van Advies van de Oase? Kort gezegd: de Raad van Advies is de 'linking pin' tussen het bestuur van de Oase en de vier participerende kerken. Om een goede band te hebben en te houden met de achterban is het goed om twee keer per jaar op de hoogte te worden gesteld van wat er gaande is. De leden delen die informatie weer met hun deputaten en commissieleden. Dus, meer officieel geformuleerd: de vier leden van de Raad van Advies hebben als taak het bestuur te ondersteunen en te adviseren omtrent zaken die de identiteit en het doel raken, en omtrent het aangaan van verplichtingen en samenwerking met andere stichtingen. Denkt u: 'O, is dat alles? Het bestuur is toch wel

capabel genoeg om dit soort zaken zelf op een goede en professionele manier te behandelen?' Ja, absoluut! De Raad van Advies is vol lof over wat het bestuur met Gods hulp samen met de professionals en vrijwilligers heeft opgebouwd in de achterliggende tijd. En nu mogen we, vijf jaar na de opening in 2012, opnieuw een mijlpaal meemaken na de vele voorbereidende werkzaamheden met elkaar gedeeld te hebben: de uitgebreide Oase is bijna een feit. We bidden de gasten toe dat hun verblijf, ook in de nieuwe Oase, hen tot rust zal brengen. Maar bovenal dat ze door de Heere Jezus tot God zullen worden gebracht!

*Dhr. J.J. Verloop, Raad van Advies*

### BESTUUR

## Het einde is in zicht en een nieuw begin nadert...

**Wat is er de afgelopen maanden hard gewerkt, zelfs gedurende de vakantieperiode. De ver- en nieuwbouw van de Oase is klaar en van Eb & Vloed nagenoeg. De nieuwe keukens is geplaatst. Er is geschilderd, gesausd en behangen.**

Momenteel vindt de terrein- en tuinaanleg plaats. Binnenkort wordt de pvc-vloer gelegd. Eind september wordt de vitrage

opgehangen en worden de meubels, de kasten en de bedden geleverd. Het wordt echt mooi. Het einde is in zicht...

Op zaterdag 13 oktober hopen we 's morgens officieel de nieuwe Oase te openen. 's Middags zal er gelegenheid zijn tot bezichtiging, gekoppeld aan een informeel programma binnen Ouddorp. De uitnodigingen worden binnenkort verzonden. In de week daarop zal de inhuizing van de gasten naar de locatie Hazersweg volgen.

Vijf jaar geleden startten we met zes gastenplaatsen. Al heel snel volgde de plaatsing van de portacabin, zodat het aantal gastenplaatsen werd uitgebreid tot acht. Ook dit aantal bleek te weinig. Er werd besloten tot een toekomstbestendige uitbreiding in Ouddorp. Binnenkort dus twaalf plaatsen. Een nieuw begin nadert...

*Wim Weijers, voorzitter*



We mogen na een periode van veel voorbereidingen terugzien op een voorspoedig verlopen bouw- en inrichtingsproces. Er zijn gelukkig geen ongelukken gebeurd. Soli Deo Gloria. Ook de inzet van vrijwilligers en anderen, op allerlei gebied, was weer indrukwekkend. Een betrokkenheid, die steeds opnieuw indruk maakt.

Vijf jaren Oase en haar gasten liggen achter ons. Vijf jaren wel en wee. Wat voorligt, weten we niet. We hopen dat de uitbreiding van de Oase onder de onmisbare zegen van de Heere mag bijdragen aan het lenigen van de – vooral psychosociale – nood van onze medemens, die er steeds is, maar ook zal blijven.



### SELA

## 5 jaar Oase: leed en Gods zorg

**Vijf jaar Oase: leed en Gods zorg! Het zegt ons iets dat uitbreiding van de Oase noodzakelijk is. De 'stek' aan de Hazersweg bleek te klein geworden... De Oase wil zo graag helpen, luisteren, er zijn! Wat zijn we, in het menselijke, veel dank verschuldigd aan de mensen van het allereerste begin. We zouden over die achterliggende jaren een boekwerk kunnen maken. Vele malen kregen we dan dezelfde woorden onder ogen en vele gasten vonden de weg naar Ouddorp.**

En nú? Zouden we ook niet verwonderd mogen terugblikken? Is het niet de zorg van de Heere door al die jaren heen? Heeft het de Oase aan iets ontbroken?

Telkens die hartverwarmende reacties van onze achterban, van onze gasten. Al die vrijwilligers die er steeds weer wilden zijn! Vijf jaar Oase en steeds de trouw van de Heeren, wegen werden geopend, deuren gingen open, én: Eben Haëzer. Want, vrienden: 'Tot hiertoe heeft de Heere geholpen'.

Terugziende en vooruitblikkend denk ik aan het volgende. Toen Mozes op een belangrijk 'kruispunt' stond en besefte zonder de HEERE niet te kunnen, horen we het: 'Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons vanhier niet optrekken.' Oase-vrienden, wat zouden we elkaar beter kunnen toewensen dan dit? Verwondering om Gods trouw, ver-

ootmoediging voor Gods aangezicht en biddend om Zijn hulp en zegen in de toekomst!

De Oase als een (kort) moment van rust maar ook als een middel dat de Heere gebruiken wil; dan ontvangt Hij alléén de eer! Om dan na te (leren) zingen:

**Grijpt moed, o pelgrims draagt uw kruis, eens eindigt leed en pijn. Daar komen al Gods kinderen thuis, wat zal dat zalig zijn.**

**Maar bovenal zie ik Jezus daar, Die met Zijn bloed mij kocht. Hem loof ik dan met harp en snaar, voor heel mijn pelgrimstocht.**

# Heropening

**Na een lange voorbereidingsperiode is het bijna zover. Binnenkort keren we terug naar de Hazersweg. Daar is veel werk verzet. Talloze uren zijn gemaakt, veel vrijwilligers staken de handen uit de mouwen. Wederom hebben we ervaren welke plek de Oase binnen onze achterban heeft.**

Op D.V. zaterdag 13 oktober vindt de heropening van de nieuwe Oase plaats. De week erna zullen de gasten hun intrek nemen in ons gastenhuis. De afgelopen maanden hebben we dankbaar gebruik kunnen maken van het pand aan de Klarebeekweg. Een knusse woning waar we vijf gasten konden opvangen. In de nieuwe situatie kunnen we plaats bieden aan twaalf gasten. Daarmee komen we tegemoet aan de nood die er is binnen onze achterban.

De heropening heeft een feestelijk tintje. In een bijeenkomst in de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp willen we bij deze mijlpaal stilstaan.

Het officiële programma start om 11.00 uur. 's Middag is er gelegenheid de Oase te bezoeken. Wilt u bij de heropening aanwezig zijn, meldt u zich dan aan via [heropening@diaconaal-gastenhuisdeoase.nl](mailto:heropening@diaconaal-gastenhuisdeoase.nl). Graag aangeven met hoeveel personen (max. 2) u komt.

Om het bezoek aan de Oase te stroomlijnen is het belangrijk dat niet iedereen gelijk op weg gaat naar de Oase. Tussentijds kunt u - na de lunch - terecht bij Kwekerij Klepper of de Mekkerstee.

Graag aangeven of u van dit aanbod gebruik wilt maken. Op de website vindt u verdere informatie.



# Support

## AVG

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Daarvoor had Stichting de Oase reeds een notitie geschreven over haar privacybeleid. We hechten aan een zorgvuldige en integrale behandeling van persoonlijke gegevens. Onze gasten moeten zich veilig weten bij de Oase.

De Oase heeft een grote vriendenkring. Zij ontvangen Oase Nieuws. De meesten zullen zich zelf hebben opgegeven. Anderen ontvangen ons nieuwsblad vanwege hun getoonde betrokkenheid. De Oase gebruikt dit adresbestand alleen voor algemene mailings. Uiteraard delen we dit niet met derden. Mocht u Oase Nieuws niet meer willen ontvangen, stuur dan een mail naar [oasenieuws@diaconaalgastenhuisdeoase.nl](mailto:oasenieuws@diaconaalgastenhuisdeoase.nl). Dan verwijderen wij uw gegevens.

## Vrijwilligers gevraagd

De uitbreiding van de Oase is, naast het creëren van meer gastenplaatsen, mede bedoeld voor het versterken van de interne organisatie. Om de Oase toekomst te bieden! Daarvoor zijn nieuwe vrijwilligers nodig. Zij zijn goud waard. Zonder hen kan de Oase niet verder. De Oase heeft vacatures voor de volgende vrijwilligersfuncties:

- Kookvrijwilligers
- Huishoudelijk vrijwilliger
- Weekendvrijwilliger
- Gastheer/vrouw

Zie de website voor meer informatie. Of neem gerust contact op met Lieneke Grootenboer, vrijwilligerscoördinator, tel. 06 19961447, of mail naar [vrijwilligers@diaconaalgastenhuisdeoase.nl](mailto:vrijwilligers@diaconaalgastenhuisdeoase.nl).

## COLOFON

Het diaconaal gastenhuis de Oase is een initiatief van de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

KvK nummer 55654789  
Bankrekening  
NL15 INGB 0007290852



### Redactie:

Suzanne den Breejen-de Groot (bestuur),  
Jan van Broekhoven, Hans Villerius,  
Aart van Wolfswinkel (coördinator)

Mail: [oasenieuws@diaconaalgastenhuisdeoase.nl](mailto:oasenieuws@diaconaalgastenhuisdeoase.nl)

Druk: Torendruk, Nijkerk

Vormgeving: [www.spankrachtontwerpers.nl](http://www.spankrachtontwerpers.nl)



Gegevens de Oase  
Hazersweg 81  
3253 XE Ouddorp  
Tel. nr.: 085-4898886

[info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl](mailto:info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl)  
[www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl](http://www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl)