

De Oase is een diaconaal gastenhuis in Ouddorp. Een plek om op adem te komen, voor gasten die uit balans zijn geraakt en toe zijn aan een rustperiode. De Oase is een landelijke instelling en heeft een reformatorische identiteit.

Want ik ben de HEERE,
uw Heelmeester.

Exodus 15:26

In dit nummer:

- 1 De eerste
- 2 Drie jaar
- 3 Bestuurstafel
- 4 Meerwaarde

OPMAAT

De eerste

Met gepaste trots presenteren we de eerste nieuwsbrief van Diaconaal gastenhuis de Oase te Ouddorp. Oase Nieuws heeft een bescheiden formaat, maar een belangrijke doelstelling: informeren, inspireren, binden. Graag informeren we u over de Oase, over actuele ontwikkelingen, maar vooral bieden we u een kijkje achter de schermen.

Zo willen we onze achterban inspireren, het hart raken. Onze gasten die worstelen met psychische nood verdienen zorg en aandacht, zeker binnen de kerkelijke gemeente. Uiteraard willen we u linken aan de Oase. We hopen op uw betrokkenheid bij en steun voor de Oase.

Voorals hopen we dat ons werk en onze gasten een plaats ontvangen in uw gebed. Het thema van deze Oase Nieuws is 'De eerste'. We gaan terug naar 2013 met één van onze eerste gasten en een vrijwilliger van het eerste uur. Realiseert u zich welke impact de eerste stap over de drempel voor een gast betekent? Het is groot als God, 'de Eerste en de Laatste', erbij is. Het is tot troost dat we inderdaad Zijn nabijheid mogen ervaren in de Oase.

Dit eerste exemplaar is bedoeld als een opmaat naar een lange reeks. Neem en lees!

Gezegende Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar.

Aart van Wolfswinkel

FOCUS

Drie jaar

Een geschenk van de kerken voor hun gemeenteleden. Zo werd de Oase getypeerd tijdens de openingsbijeenkomst in mei 2013. En terecht! Diaconaal gastenhuis de Oase ontstond als gezamenlijk initiatief van vier kerkgenootschappen, naar aanleiding van de psychische nood die wordt ervaren binnen de kerken.

Er bleek behoefte aan een gastenhuis met een reformatorische identiteit. Een plek om op adem te komen. Gekozen werd voor Ouddorp op de kop van het eiland Goeree-Overflakkee. Aan de rand van het dorp, vlakbij de Grevelingen, aan de Hazersweg. Een heerlijke plek voor een oord van rust, structuur, ontspanning en

bezinning; de vier pijlers waarop de Oase rust. Veel werk werd verzet voordat de Oase haar deuren opende. De organisatie moest van de grond af worden opgebouwd. Een proces van pionieren, waar vooral het bestuur, maar later ook tal van vrijwilligers, veel energie in hebben gestoken. Tijdens de openingsbijeenkomst mediteerde ds. J. Joppe over Mara en Elim (Exodus 15). Een geschiedenis die binnen de Oase geregeld wordt opgehaald. >



COLUMN

De eerste stap

De auto aarzelt en rijdt toch door, gadegeslagen van achter de ramen. De spanning stijgt, zowel binnen als buiten. Een nieuwkomer. Het grind knarst. De auto stopt. Een vrouw en een man stappen uit. De portieren met de kinderplaatjes op de ramen blijven gesloten. Een eerste stap op het erf. Enkele stappen naar de deur. De bel klinkt opgewekt. De eerste stap over de drempel wordt vriendelijk begroet. De stap waar zo tegenop is gezien. Voor de toeschouwer de eerste stap...

Een reis van 1000 mijl begint met één enkele stap, zo filosofeerde een Chinese wijsgeer. Wat kan een toeschouwer zich vergissen. Die eerste stap was slechts de zoveelste in een hele reeks. Het begon met vermoeidheid, somberheid, concentratieproblemen, angst, misschien wel met lichamelijke klachten. Langzaam werd het erger. Langzaam kwam het besef dat er iets moest gebeuren. Toen de omgeving, die het nut er niet van inzag. De kinderen, die niet wilden dat ze wegging. Toch maar niet de stap gezet... Een paar weken later een nieuw dieptepunt. Knopen moesten doorgehakt worden. Regelen, regelen, regelen. Een laatste kus voor de kinderen. En daar staat ze nu. De ene voet over de drempel gezet. Een stap naar een Oase op de reis. Nog mijlenver te gaan...

Suzanne den Breejen

Voor informatie zie:
www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl

> Veel gasten herkennen zich in het beeld van de woestijnreis. Sinds de start verbleven ruim 200 gasten een aantal weken in de Oase. Eén van hen is Marleen Groen*. Ze was erbij tijdens de proefweek in 2013; onlangs was ze er weer twee weken. Met haar kijken we terug.

2013

"U moet een paar weekjes weg...", was de boodschap die ik kreeg. Maar waarheen?? Waar zal ik me thuis voelen en kunnen ontspannen?? Toen las ik de advertentie: Vrijwilligers gevraagd voor nieuw op te zetten gastenhuis de Oase.

"Al snel voelde ik me in de Oase thuis."

Dat is het!, dacht ik. Meteen gebeld en ik mocht komen voor de proefweek. Fijn! Ik verwachtte een oase te vinden, maar het was meer een bijenkorf... Ongelofelijk hoeveel mensen er bij de Oase betrokken waren! Maar ook: hoe goed was alles al voorbereid, want ondanks alle drukte hadden wij daar, als proefgasten, geen last van.

In juni was het zover: de Oase geopend! Met z'n drieën werden we vriendelijk ontvangen door de gastvrouw. Voor iedereen was het spannend, maar al gauw bleek dit overbodig: het liep prima! Vanaf het begin was er een ontzettend fijne sfeer. Natuurlijk was het van beide kanten wat wennen. Voor de medewerkers: hoe zal het gaan...? Voor ons als gasten: een vreemde omgeving, nieuwe mensen en een grote overgang om verzorgd te worden in plaats van zelf te zorgen...

Al snel voelde ik me in de Oase thuis: vriendelijke mensen, heerlijk eten, gesprekken, workshops... Maar vooral het feit dat de Bijbel centraal staat, we met elkaar Psalmen konden zingen, heeft me erg gesterkt. Mijn verblijf in de Oase was het



begin van verder herstel en ik mocht terugzien op een letterlijk onvergetelijke tijd. Heel duidelijk heb ik mogen ervaren dat het wáár is wat er in de Bijbel staat: *"Waar liefde woont, gebiedt de HEERE Zijn Zegen."*

2016

Het is een groot voorrecht dat er in deze onrustige tijd nog een plek als de Oase mag zijn. Dit jaar mocht ik opnieuw even bijtanken. Na drie jaar bleken in de Oase wat puntjes op de i gezet te zijn, maar het unieke Oase-gevoel is gelukkig onveranderd!

Ontwikkeling

Tot zover Marleen. Drie jaar na de start zijn we in rustiger vaarwater beland. De Oase is de pioniersfase voorbij. Dankzij onze gasten deden we ervaring op. Aan het eind van het verblijf ontvangen zij een evaluatieformulier, waarmee we onze winst doen. Juist de persoonlijke, kleinschalige aanpak van de Oase wordt gewaardeerd. Zeker ook de combinatie van psychosociale zorg en pastoraat. Gasten maken een moeilijke periode door, waarin zich ook de nodige levens- en geloofsvragen aandienen. In de gesprekken, maar ook tijdens de groepsactiviteiten, besteden we hier aandacht aan. Het Woord van God is daarbij richtinggevend.

Naast de inhoudelijke verdiepingsslag breidde de Oase ook uit in de breedte. Qua meters welteverstaan. In 2014 werd door vrijwilligers Eb en Vloed gerealiseerd; in dit bijgebouw vinden de activiteiten plaats. En deze zomer werd een portacabin geplaatst, zodat we nu acht gasten tegelijk kunnen ontvangen. Een belangrijke tussenstap naar verdere uitbreiding. De Oase voorziet immers in een behoefte.

Aart van Wolfswinkel

*] Marleen heet in werkelijkheid anders



Bestuurstafel

Graag neem ik de lezers van deze eerste Oase Nieuws mee naar de bestuurstafel, waar belangrijke besluiten worden genomen. Het gaat over de onderwerpen die aan de orde komen. Het bestuur vergadert gemiddeld tien keer per jaar.

Zo veel vergaderen is wel nodig om het grote aantal onderwerpen dat speelt niet alleen met elkaar als bestuur te delen, maar ook om vaart te houden in de besluitvorming. Onze bestuurstafel bevindt zich in de consistorie van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Capelle aan den IJssel-West. Hier mogen we al vanaf de eerste vergadering zonder kosten gebruikmaken van alle faciliteiten.

Er wordt vergaderd vanaf 17.30 uur en we proberen de vergadering uiterlijk om 22.00 uur te besluiten. Een hele zit dus, maar er komen dan ook best veel zaken aan de orde, die de nodige aandacht vragen. De agenda kent een vaste opzet, die samenhangt met de aspecten die voor de Oase van belang zijn. Het gaat dan om onderwerpen als bestuur, financiën, zorg, huisvesting, vrijwilligers, pastoraat, identiteit en publiciteit. De laatste maanden

heeft het bestuur zich vooral gericht op de voorgenomen uitbreiding van het diaconaal gastenhuis in Ouddorp. Het betreft een uitbreiding van zes naar twaalf gastenplaatsen. Hierbij komt veel kijken en dat brengt vanzelf ook veel werk met zich mee. Om dat beheersbaar te houden, is een aantal bestuurscommissies gevormd. Deze bestaan zowel uit bestuursleden als extern deskundigen.

“Er komen best veel zaken aan de orde, die de nodige aandacht vragen.”

De bestuurscommissies bereiden de voorstellen voor, waarover besluitvorming moet plaatsvinden. Grote zaken, zoals de uitbreiding, worden voorgelegd aan de Raad van Advies, waarbij ook de bij de Oase betrokken vier kerken worden betrokken. Zorgvuldige besluitvorming dus, waarover wij u op de hoogte houden.

*Wim Weijers,
voorzitter*



S E L A

Wat sloeg dat in bij het ouderpaar: “U bent in blijde verwachting; echter..., we hebben als artsen grote zorg over het nieuwe leven dat jullie verwachten.”

O, ze wisten echt wel dat er Eén is Die regeert... Maar, het verstandelijk weten is zo anders dan het beleven. Het is van binnen zo'n 'warboel': soms boos..., soms verdrietig..., soms gelaten..., soms toch weer vervuld met hoop. Tijdens de zwangerschap werd het voor de artsen al duidelijker: er is geen levensverwachting.

Tegen alle medische berekening in kwam de kleine ter wereld en: hij leefde! Toch bleek het zo waar: hij kon niet blijven leven. Hoop en vrees. Maar ook in die enkele weken: 's Heeren trouw naar Zijn verbond. Ze hebben het ervaren: 'Op uw noodgeschrei, deed Ik grote wonderen'. Zo mochten ze hun kindje in 's Heeren handen teruggeven.

Maar, wat blijft er altijd de herinnering! Ook de waaromvraag..., de kromming op het levenspad. Toch lezen we in het laatste Bijbelboek: 'Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; en Die leeft, en ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods'. (Openb. 1:17,18) Hartelijk deze grote Leidsman bevelen, in welke weg u zich ook bevindt!

*Ds. A.J. de Waard,
pastoraal werker*

**Heer', wat mij ook wedervervaart,
leer mij 't geven in Uw hand.
Word 'k door vragen overmand
en door zorgen zeer bezwaard,
maak mijn angstig hart bedaard.**

**Dat ik mij, getroost en stil,
overgeef, Heer', aan Uw wil.**

M.A Groeneweg-de Reuver

Meerwaarde

Aan het woord is Ineke Sperling-Vroegindewij, vrijwilliger van het eerste uur. Ze woont in Goedereede, is 58 jaar, gehuwd, (groot)moeder van vier kinderen en zeven kleinkinderen.



De identiteit van de Oase geeft een speciale verbondenheid.

Toen de kinderen de deur uit waren, gingen haar gedachten uit naar vrijwilligerswerk en reageerde ze, ruim drie jaar geleden, op een oproep van de Oase om zich als vrijwillig gastvrouw aan te melden. In die hoedanigheid is Ineke al vanaf de opening van ons gastenhuis werkzaam, één ochtend in de twee weken.

“Het is een mooi stukje werk”, vertelt Ineke, “en altijd weer anders. Soms is het rustig, maar er kan ook veel passeren. Als gastvrouw probeer je alles in goede banen te leiden. Soms voel ik me als een moeder in een groot gezin. Er zijn mooie momenten, bijvoorbeeld wanneer iemand die de dag somber begon, ervaart door een stukje aandacht.

“Het is goed om te weten dat je dit werk mag doen in afhankelijkheid van de HEERE.”

Maar het is ook wel eens aangrijpend, wanneer iemand iets uit zijn of haar leven met je deelt, met de gebrokenheid die daarin ervaren wordt. Het is goed om te weten dat je dit werk mag doen in afhankelijkheid van de HEERE, dat je Hem om kracht en wijsheid bidt. Zo hoop ik het ook vol te mogen houden.

De identiteit van de Oase geeft een speciale verbondenheid, ervaar ik. Dat je met elkaar samen mag zijn rond een geopende Bijbel. Als ik voor een andere instelling actief was zou ik er óók voor gaan, maar de Oase heeft beslist meerwaarde. Ik zou zeggen: aanbevolen voor wie vrijwilligerswerk zoekt...!”

Hans Villerius

Support

Oase Fair Ouddorp

Op **DV zaterdag 22 april 2017** wordt de derde Oase Fair gehouden in Ouddorp (Kwekerij Klepper, Oudelandseweg 27). Van harte uitgenodigd! Reserveer de datum alvast in uw agenda.

Steun de Oase

Stort uw wintergift op bankrekeningnummer **NL15 INGB 0007 2908 52** t.n.v. Stichting de Oase, Jan van Kanrede 53, 2901 TA Capelle aan den IJssel. Dankzij uw steun bouwt u mee aan de toekomst van de Oase.

De Oase let op de kleintjes!

Wilt u **de Oase Nieuws in het vervolg per mail ontvangen**, mail dan uw contactgegevens naar oasenieuws@diaconaalgastenhuisdeoase.nl. Laat ons het ook weten als u de Oase Nieuws niet wenst te ontvangen.

Dringend gezocht

Vrijwilliger voor de Oase Nieuws. De vrijwilliger beheert het adressenbestand en verzorgt driemaal per jaar de verzending. Belangstellenden kunnen contact opnemen via oasenieuws@diaconaalgastenhuisdeoase.nl.



COLOFON

Het diaconaal gastenhuis de Oase is een initiatief van de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

KvK nummer 55654789
Bankrekening
NL15 INGB 0007290852



Redactie:

Suzanne den Breejen-de Groot (bestuur),
Jan van Broekhoven, Hans Villerius,
Aart van Wolfswinkel (coördinator)

Mail: oasenieuws@diaconaalgastenhuisdeoase.nl

Druk: Torendruk, Nijkerk

Vormgeving: www.spankrachtontwerpers.nl



Gegevens de Oase
Hazersweg 81
3253 XE Ouddorp
Tel. nr.: 085-4898886

info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl
www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl